

Herdenking bij Onze-Lieve-Vrouw van den Ijzer

Voor de 96e keer wordt er aan de kapel op Heimolenhoek gedankt en gevierd. Zeventien jongens keerden na de Eerste Wereldoorlog behouden terug en hielden hun belofte door een kapel te bouwen. Maar het is tegelijkertijd een viering ter gedachtenis aan alle gesneuvelden van oorlog en geweld. En voor zovelen die de hulp van Maria kunnen gebruiken of haar willen danken.

Welkom voor deze gebedsviering, opgeluisterd door het koor Fiori Musicali, waarna we samen nog een glas kunnen drinken.

**MAANDAG 16 mei om 14u30,
Heimolenhoek 4.**



O L.V. van den Yzer.

KIEMKRACHTGESPREK met Etienne De Jonghe

Op **woensdag 18 mei:**
**Komt er in Gods naam
nog vrede?**



De werkgroep KKG is blij Etienne De Jonghe te mogen verwelkomen op woensdag 18 mei 2016 om 20u.

Hij is gewezen secretaris van Pax Christi Internationaal en sluit met ons de 17e jaargang af in Ons Huis, Schoolstraat 270.

Wij verwachten daar een (ongeveer) 30 geïnteresseerde aanwezigen voor het onderwerp:

vrede, conflicthantering, vluchtelingenproblematiek wereldwijd, politieke en economische én religieuze invalshoek. En actueel onderwerp, jammer genoeg. Graag willen wij daarover intens in dialoog gaan.

Iedereen is van harte welkom.

We vragen enkel 5 euro bij binnenkomen om de kosten te delen.

**Pinksteren - c
15 mei 2016**



Lied

1. De Geest van God waait als een wind op
vleu - gels van de vre - de, als a - dem die ons
le - ven doet, deelt ons een on - rust me - de, die
soms als storm durft op te staan, ge-weld en kwaad durft
te - gen- gaan, een koe - le bries die zui - vert.

*De Geest van God is als een vuur,
als vlammen fel bewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht
een warmt' in hart en ogen.*

*In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.*

Welkom

Welkom op dit feest van de heilige Geest. Het vuur van Gods Geest heeft leven gebracht in het gezin van Jozef en Maria. Jezus heeft in die Geest geleefd. Die Geest van God heeft Hem doen opstaan uit de dood. Zijn leerlingen hebben dat vuur verder gedragen tot op vandaag. Nu delen wij in de kracht van Gods Geest.

Danken om Gods nabijheid

Wij danken U, God,
omdat Gij bij ons aanwezig zijt
in de kracht van uw heilige Geest.

Uw Geest is krachtig aanwezig in mensen
die met al hun mogelijkheden,
zich inzetten voor samen leven in liefde en vrede.

Uw Geest is krachtig aanwezig in mensen
die in een wereld van verscheidenheid
respect hebben voor andere overtuigingen.

Uw Geest is krachtig aanwezig in mensen
die vluchtelingen opvangen
en armen voorzien van wat levensnoodzakelijk is.

Uw Geest is krachtig aanwezig in mensen
die opkomen voor gerechtigheid
en menswaardig leven mogelijk maken.

Uw Geest is krachtig aanwezig in mensen
die gemeenschap worden
vanuit hun leven naar Jezus' voorbeeld.

Wij danken U, God,
omdat Gij zo krachtig bij ons aanwezig zijt.

Loflied

Refrein v.m. n. n. n. n.



Juich nu en jubel, hef voor God een nieuw lied aan.
Zing het overal op aarde, alleluia!

Strofe



Laat het aan eenieder horen, wat God heeft gedaan.
Wij zijn in Gods geest geboren, Hij spreekt ons allen aan.

Da Capo

Gebed

Goede Geest van God,
laat het weer Pinksteren worden voor ons.
Open de deuren van ons hart,
zet ze wagenwijd open,
opdat licht en warmte kunnen binnenstromen.
Maak van ons vurige christenen
zodat uw Rijk van vrede, gerechtigheid en liefde
werkelijkheid kan worden. Amen.

Inleiding op de lezingen

De leerlingen van Jezus ontvingen op Pinksteren
de kracht van Gods Geest. Zo vertelt de eerste
lezing. Die Geest heeft hen geholpen om beter te
begrijpen wat Jezus hen geleerd had. Die Geest
gaf hen ook de moed en de kracht om in het
spoor van Jezus aan de slag te gaan.

Blijf ons nabij,
blijf in ons,
opdat wij uw schepping behoeden,
uw mensen liefhebben
en onszelf voortdurend vernieuwen
naar het voorbeeld
en in de Geest van Jezus. Amen.

Lied



Jij die bent: 'Ik zal er zijn voor U',
Naam die zin is van ons leven.
Wees nabij, wordt zichtbaar hier en nu,
groei in ons, kom in ons tot leven.

1. Jij die zegt: 'De minstent zijn mijn broeders';
die van uit hun wereld tot ons spreekt;
die ons roept te zijn elkananders hoeder:
leer ons zien uw licht dat open breekt.

*Jij, die ziet hoe mensen dood gezwezen,
zonder waardigheden en zonder naam,
uitgesloten, altijd alles tegen,
Jij roept ons om aan hun kant te staan.*

*Jij het woord dat in ons waar moet worden.
Wij uw stem voor wie geen stem meer krijgt.
Jij die hoop zijt op een nieuwe morgen.
Wij het beeld van U die Leven zijt.*

Mededelingen

Zending en zegen

Orgel

Gebed om vrede en vredewens

Geest van God, Geest van Jezus,
Gij spreekt vele talen,
Gij laat U kennen in vele verhalen.
Vervul ons met uw vuur,
zet ons op het spoor van al die mensen
die zich aangesproken voelen door Jezus' idealen.
Dat wij ze uitdragen, ieder op onze eigen manier.
Dat wij in onze wereld van verscheidenheid
vredebrenners worden onder de mensen. Amen.

Die vrede zij altijd met u.
Geven we die vrede ook door aan elkaar.

Inleiding op de communie

*Dan zal er vreugde zijn op aarde
vrijheid en vrede in Jezus' naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan
in de gemeenschap van de Kerk,
die leeft door Jezus' Geest, vandaag
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.*

Communie

Om in stilte te lezen

Jij kijkt mij zo aan,
Jozef.
"Waar is de weg?"
Je moest vluchten
voor moord en brand
met je lief en je kind.
Waar is de engel
gebleven?
Die zei:
"vlucht weg, Jozef."

Maar gelukkig,
je was zo sterk
als cederhout,
je overlieft de dood,
al eeuwen,
met Haar, je Geliefde,
en met de Messias,
en met ...?

Omer Gielliet



Slotgebed

Geest van God,
moge dit samenzijn met U
ons inspireren
tot juiste woorden,
tot creatief handelen,
tot waarheid en echtheid.

Eerste lezing Hand. 2, 1-11

Orgel

Tijd voor de kinderen

Evangelie

Joh. 14, 15-16. 23b-26

Homilie

Voorbeden

Bidden wij om Gods Geest als bron van vrede
in een wereld die onenigheid kent:
dat mensen elkaar willen verstaan.



Bidden wij om Gods Geest als bron van licht
voor mensen die het niet meer zien zitten:
dat zij toch mogen geloven in een betere toekomst.

Zend uw Geest ...

Bidden wij om Gods Geest als bron van vrijheid:
dat wij, naar het voorbeeld van de apostelen,
in woord en daad mogen getuigen van Jezus.

Zend uw Geest ...

Bidden wij om Gods Geest:
dat wij elkaar zouden verstaan,
dat wij orde zouden scheppen waar chaos heerst
en geweld vervangen door vriendschap en vrede.

Zend uw Geest ...

Geloofsbelijdenis

Laten we nu samen ons geloof uitspreken
in de Geest van God,
die ons ook vandaag wil bezielen.

**Wij geloven in God, onze Vader,
die zijn schepping op handen draagt
en hoopt dat ieder van ons meewerkt,
opdat deze aarde nieuw wordt
door onderlinge liefde.**

Wij geloven in Jezus van Nazareth,
die de mensen vertelde
over de goedheid en de liefde van de Vader.

**Wij geloven dat Jezus heel nabij is
wanneer we ons inzetten voor elkaar.**



Wij geloven in de heilige Geest die Jezus ons gezonden heeft om ons tot dragers te maken van elkaars lief en leed.

Wij geloven dat wij in de Kerk broers en zusters van Christus zijn, in het gezin van onze hemelse Vader bij wie we allemaal thuis horen. Amen.

Offerande

De omhaling van vandaag is bestemd voor de vzw 'Pastorale Animatie', die het loon betaalt van onze pastoraal vrijgestelde, Lieve.

Gebed over de gaven

God van leven,
zegen dit samenzijn rond brood en beker
en laat het vruchtbaar zijn.
Zend uw Geest in alles en allen
en maak ons breken en delen hier
tot een nieuw begin van leven in Jezus' Geest.
Zo bidden wij U op deze Pinksterdag,
verbonden met heel uw Kerk, Amen.

Bidden bij brood en wijn van leven

Goede God,
wij willen U danken voor uw Woord van Leven,
uw levenskracht voor ieder van ons.
Het vertelt ons
dat Gij ons van harte leven gunt dat 'goed' is;
uw diepste wens is het dat wij gelukkig worden,
wij mensen met elkaar,
aan elkaar gegeven als uw beeld.
Aan ieder van ons zegt Gij: "Ik hou van je!"



Rond uw woord roept Gij, o Heer ons
Prent het in ons hart voor - goed en
al - tijd weer op - nieuw bij - een.
blijf zo le - vend on - der ons.

God van leven,
heel bijzonder danken wij U voor Jezus.
Gij hebt Hem aan ons gegeven
als een van ons, een mens,
en ook helemaal van U,
sprekend U, die Hij 'Vader' noemde.
Hij is onze weg gegaan,
in vreugde en verdriet,
in liefde, ondanks tegenstand,
zelfs in lijden en dood.
Maar Gij hebt Hem doen opstaan,
Gij hebt zijn leven bewaard voor altijd.

***Bij uw Zoon zijn wij te gast,
zijn leven overwon de dood.
Hij geeft ons zijn levend Brood,
als bron voor onze levenskracht.***

Dat leven heeft Hij immers gevierd
in woord en gebaar – om nooit te vergeten –
op zijn laatste avond als mens tussen de mensen.
Het was een teken van zijn liefde tot het uiterste ...

Verkondigen wij dit mysterie van ons geloof.

***Rond uw tafel, Heer, zijn wij
uw eigen volk, uw kinderen.
Dankend prijzen wij uw Naam
en delen met elkaar uw Brood.***

God van leven, vandaag breken wij dit brood
en wij delen het met elkaar,
vandaag drinken wij samen de beker van het leven.
Wij geloven dat Jezus leeft, midden onder ons
en dat Hij ons laat delen in de kracht van zijn Geest.
Die Geest zendt ons naar elkaar,
mensen voor mensen,
om elkaars leven te delen
en elkaars kruis te helpen dragen,
om aan elkaar te zeggen:
"ik hou van je! Jij bent de moeite waard!"
In het bijzonder zendt Hij ons
naar mensen die het moeilijk hebben,
naar mensen die niet meetellen,
naar mensen die lijden aan het leven
en aan de wereld.

***Met uw Geest vinden wij de kracht
te leven zoals Jezus deed.
Hij zendt ons vandaag op weg
als kerkgemeenschap hier en nu.***

Wij voelen ons verenigd met zovelen
die – waar ook ter wereld –
leven in dienst van mensen,
niet ten koste van mensen.
Wij voelen ons ook verbonden
met allen die ons op die weg zijn voorgedaan
en die Gij over de dood heen
leven blijft geven en gunnen (...)

***Roep ons wakker voor uw dag,
geef toekomst aan ons leven.
Richt ons leven onderweg
met het Licht van de verrijzenis.***

Dankbaar voor allen en alles, God, vragen wij U:
blijf ons nabij, draag ons en voed ons leven
op de weg van Jezus, met de Geest van Jezus.
Omwille van Hem en met Hem durven wij U 'Vader'
noemen en samen bidden:

Onze Vader